



## Een rondje Grolloo 7 oktober 2017



## Een rondje Grolloo 7 oktober 2017

Grolloo is een heel oud esdorp. Het ligt op de Rolderrug, parallel aan de Hondsrug. De doorgaande weg vanaf Coevorden naar Groningen liep over de Rolderrug. Op oude kaarten lezen we de naam Heerenweg of Heerweg. De Hereweg in Groningen herinnert nog aan die tijd. Het was de weg van het leger.

Grolloo is een agrarisch dorp, al zou je dat nu niet meer zeggen. Met de ruilverkaveling in 1964 zijn veel boeren naar het buitengebied vertrokken en natuurlijk is er ook veel gesaneerd. Een deel van dat buitengebied heet ook in de volksmond "De Sanering".

Op de route komen we langs plaatsen waar iets over die geschiedenis te vertellen is. Aangezien we beperkt tijd hebben is dit slechts een kleine uitsnede. Ik zou u uren kunnen meenemen door ons mooie dorp.

- 1) We beginnen met Het Markehuis, gebouwd in 1964 als onderdeel van de eerder genoemde ruilverkaveling. Het is echt een huis van het dorp. Gedreven vrijwilligers zorgen voor onderhoud, beheer en een goede rendabele onderneming. Die vrijwilligers werden in 2015 beloond doordat Het Markehuis het predicaat "Dorpshuis van het jaar" van de provincie Drenthe en de BOKD heeft gekregen.
  - a) [www.markehuis.nl](http://www.markehuis.nl)
- 2) Achter het dorpshuis ligt de OBS De Drift verscholen. In 1994 werd deze nieuwe school geopend. Je betreedt het schoolplein via de drempel van de oude school. De oude school is in 1995 afgebroken. We zien de locatie later op de route.
  - a) <https://www.oldgrol.nl/geschiedenisboek/school-in-het-dorp>
  - b) De boerderij links naast Het Markehuis staat op dit moment leeg. Een ondernemer uit het dorp heeft de boerderij gekocht met de bedoeling om met een groep vrijwilligers een plan te realiseren dat moet leiden tot de mogelijkheid voor oudere inwoners in het dorp te blijven wonen. Onder de naam Grolloozorg wordt hier nu aan gewerkt.
- 3) De aarden wallen die we hier kunnen zien, zijn ooit opgericht om het stuifzand tegen te houden. Dit stuifzand zou anders de vruchtbare bodem van de esgronden teniet doen.
  - a) Hier hebben we ook de ingang van De Berenkuil. Een grote en zeer bekende camping. Deze is vele malen in de prijzen gevallen en zorgt ervoor dat het inwonertal in de zomer verviervoudigd wordt.
  - b) De Berenkuil beschikt over een openluchttheater. Helaas is de openlucht toneelvereniging ter ziele gegaan, maar naast het recreatieteam maken ook de zangvereniging, de kerk en sinds dit jaar het Grolloo Flute Festival gebruik van dit theater.
- 4) Wat de precieze ligging is van het "Meulendiekie" is mij niet bekend, maar zeker is dat hier in de omgeving een molen heeft gestaan. Afbeeldingen zijn hier helaas niet van, maar Grolloo heeft lange tijd de beschikking gehad over een molen. Nadat de molen is afgebroken werd het koren gemalen in de door stoom aangedreven zuivelfabriek en korelmaalerij.
  - a) <https://www.oldgrol.nl/geschiedenisboek/de-middenstand2/de-molens-van-grolloo>
- 5) De trambaan is nog te herkennen. Tenminste als je weet waar je kijken moet. In het kader van "Kern met pit" hebben we in 2006 op drie plaatsen biels met rails geplaatst, voorzien van informatieborden. Op de route komen we deze locaties tegen en kan je ook zien dat bedrijvigheid het spoor opzoekt.
  - a) <https://www.oldgrol.nl/boeken-over-grolloo/kijk-op-grolloo/de-stoomtram>
- 6) De woonboerderij deed in 1986 zijn intrede. Hiermee bedoel ik dan niet dat een boerderij alleen gebruikt wordt als woonhuis. In Grolloo is de woonboerderij een woningcluster, gebouwd in een voormalige boerderij. Hiermee werd in een grote woningbehoefte voorzien. De kleine appartementen zijn nog steeds zeer in trek.
  - a) In de buurt van deze locatie heeft ooit enkele jaren een Blikken Kerk gestaan. De Gereformeerde gemeenschap zocht een onderkomen. Om hierin te voorzien werd een gebouwtje neergezet van blikken golfplaten. Er wordt verteld dat de jeugd van Grolloo in die tijd de diensten verstoorde door kiezelsteentjes op het dak te gooien. Meer is te lezen op [www.oldgrol.nl](http://www.oldgrol.nl)
  - b) <https://www.oldgrol.nl/geschiedenisboek/kerk-in-het-dorp/de-blikken-kerk-rhg>
  - c) <https://www.oldgrol.nl/geschiedenisboek/kerk-in-het-dorp/de-blikken-kerk-gvth>

- 7) Oude Saksische boerderijen staan er nog wel, maar een groot deel van het oorspronkelijke rietgedekte dorp is door enkele grote branden verwoest. In 1915 en 1922 gingen vele boerderijen in vlammen op. Op Middenstreek 5 woont meervoudig wereldkampioen zijspannen Egbert Streuer.
- 8) De boerderij tegenover nummer 5 heeft adres Voorstreek 7. Dit komt omdat tussenliggende boerderijtjes zijn afgebroken ten tijde van de ruilverkaveling.
- 9) Tussen Voorstreek 7 en Middenstreek 4 kunnen we een klein slootje of meer een greppel waarnemen. Nu helaas niet meer te herkennen, maar hier ligt de oorsprong van een van de vele vertakkingen van de Drentsche Aa. Het stroompje voedde even verderop de eveneens niet meer zichtbare brandkuil.
  - a) Tussen Middenstreek 3 en 5 stond vroeger een schuurtje met daarin de brandspuit. Deze, hand aangedreven, brandspuit bood geen enkel soelaas bij grote branden, maar was het enige middel in de verre omgeving.
- 10) Het smalle voetpaadje is de huidige doorgang naar de Schoolstraat. Waar nu een drietal twee-onder-een-kap woningen staan, stond heel lang de Lagere School. Dit was een typische school uit de beginjaren van de 20<sup>ste</sup> eeuw. Eigenlijk best jammer dat deze geen andere bestemming heeft kunnen krijgen, maar Grolloo was op dat moment maar wat blij met enkele extra woningen.
  - a) <https://www.oldgrol.nl/geschiedenisboek/school-in-het-dorp>
- 11) De Middenstand maakt dat een dorp levendig is. Er is reuring, zoals we dat noemen. Een kapperszaak hebben we lange tijd gemist. Iedereen had immers lang haar en ging niet meer naar de kapper. Nu hebben we een bloeiende zaak. Een supermarkt hebben we gelukkig ook nog, al hing dat aan een zijden draadje. Horeca, aannemers, vele ZZP-ers, we zijn blij dat we die werkgelegenheid in ons dorp hebben.
- 12) De Nederlands Hervormde kerk is niet groot, maar niet weg te denken uit ons dorp. Al laat de kerkgang tegenwoordig te wensen over, de kerk staat nog wel steeds midden in het dorp. Steeds meer wordt het gebouw gebruikt voor andere doeleinden, als exposities of concerten. De akoestiek is geweldig. Het ontstaan van deze kerk is ook lezenswaardig. Hier is een boekje over geschreven in 1953 door dominee van Ruytenberg.
  - a) <https://www.oldgrol.nl/boeken-over-grolloo/vijftig-huizen-en-een-kerk>
- 13) Tegenover de kerk was van oudsher een schildersbedrijf gevestigd. De laatste jaren bevond zich hier een galerie. Thans is het de woning van BN-er Johan Derksen.
- 14) Het Holland Blues Festival trekt jaarlijks 20.000 mensen naar het dorp. Grolloo wordt het Bluesdorp genoemd. Prima, maar dat is dan wel van de laatste jaren. We zijn er als dorp best blij mee, want het brengt natuurlijk veel met zich mee.
  - a) <http://hollandinternationalbluesfestival.com/>
  - b) De Merk is de naam van het grasland tussen beide horeca-bedrijven. Het wordt nu naast een weiland, gebruikt als evenemententerrein. Ten tijde van de grote brand in 1915 (14 boerderijen in de as) was deze groene oase een uitkomst. De brand kon zich hierdoor niet verder in zuidelijke richting verspreiden.
- 15) De Vredesboom is een Canadese beuk, welke na de bevrijding in 1945 door de Canadese bevrijders, samen met schoolkinderen is geplant. Pas in het jaar 2000 heeft hier voor de eerste keer een herdenking plaatsgevonden. Sinds die datum vindt dit eens in de 5 jaar plaats. De belangstelling is groot.
  - a) <https://www.oldgrol.nl/geschiedenisboek/rond-de-oorlog/wetenswaardigheden-vrijheidsboom>

- 16) Borstbeeld Harry Muskee. Harry heeft enige jaren in Grolloo gewoond en gerepeteerd met zijn band Cuby & The Blizzards. Hij heeft Grolloo wat de blues betreft op de kaart gezet. Hij was een graag geziene gast en goede klant van CR Hofsteenge. Deze, eveneens hoog aangeschreven horeca-gelegenheid, legt het hele blues-gebeuren geen windeieren, maar ook andere bedrijven profiteren van deze ontwikkelingen.
- a) Zeer waarschijnlijk is het borstbeeld op dit moment het meest gefotografeerde onderwerp in Grolloo. Veel mensen willen met Harry op de foto.
- 17) Niet op de route, maar wel vernoemenswaardig is fluitenbouwbedrijf Eva Kingma. Haar bijzondere dwarsfluiten gaan de hele wereld over en zijn overwegend kostbaar te noemen. Onlangs zijn voor de derde keer de Grolloo Flute Sessions gehouden. Een week lang kunnen studenten van over de hele wereld deelnemen aan masterclasses. Aan het eind van de week vinden dan concerten plaats in de kerk en zo mogelijk in het openluchttheater.
- a) <http://www.grollooflute.com/>
- 18) Aan de Voorstreek staan enkele monumenten. Deze zijn aan de zuivelindustrie gewijd. Grolloo was (en is) een zeer vooruitstrevend dorp. De zuivelgeschiedenis van het dorp is er een om trots op te zijn. Een van de eerste zuivelcoöperaties is hier opgericht. Op de plaats van Voorstreek 5 stond vroeger het eerste stoomaangedreven zuivelfabriekje.
- a) De “Boer met melkbus” is door Jan Jalving gemaakt. Hij is landbouwer te Papenvoort en construeerde het beeld uit materiaal uit zijn werkplaats.
- b) Het gemetselde muurtje is de symbolische gevel van de voormalige zuivelfabriek aan de Schoonloërstraat. De gevelsteen vermeldt de bestuurders van die tijd.
- 19) Op oude kaarten is achter het voormalige fabriekje het eerste schoolgebouwtje te zien. Dit moet een heel klein eenlokalg gebouwtje zijn geweest, maar hier is verder niets over te vinden.
- 20) Het Cuby-museum is te vinden op Voorstreek 4, de toenmalige woning van Harry Muskee. Het museum is een must voor de Nederlandse bluesliefhebber.
- a) <http://www.cubymuseumgrolloo.nl>

Wanneer we weer bij Het Markehuis zijn aangekomen weet u iets meer over het dorp. De geschiedenis is een ding, de toekomst een ander. Voor ons dorp is beperkte woningbouw de komende tijd noodzakelijk. Leefbaarheid is een groot goed. Het individualisme neemt ook hier grotere vormen aan, maar we moeten beseffen dat juist in deze tijd de inbreng van de inwoners van zeer groot belang is voor de leefbaarheid.

Ik hoop dat u genoten heeft van dit momentje van benen strekken. Ik nodig u uit eens rond te kijken op onze websites.

Enkele in dit kader relevante websites:

[www.grolloo.com](http://www.grolloo.com)

[www.markehuis.nl](http://www.markehuis.nl)

[www.oldgrol.nl](http://www.oldgrol.nl)

[www.crescendogrolloo.nl](http://www.crescendogrolloo.nl)

Bertus Reinders

[l.reinders@degrollerbok.nl](mailto:l.reinders@degrollerbok.nl)